

## Hvorfor er Grønland gået i stå

Af Aviaja Lyberth Hauptmann,

16. december 2014 kl. 08:00

Fra ing.dk

# Grønlandsbloggen



Der er sket en masse i Grønland de sidste par måneder. Men er der i virkeligheden sket noget som helst?

Debatemnerne i den netop afsluttede valgkamp var de samme som så mange gange før. Stridighederne de samme. En positiv forandring fra forrige valgkamp var dog, at debatten om selvstændighed var stilnet af, hvilket gav plads til at diskutere langt mere presserende emner. Som mange har bemærket, så er fortællingen om Grønland gennem tiden en fortælling på repeat.

En af årsagerne til at Grønland står stille, er at de forskellige politiske parter benytter deres tid ved magten og ved talerstolen på at modarbejde hinanden. Grønland er et delt land, hvor den grundlæggende verdensopfattelse hos forskellige dele af befolkningen virker uforenelige. I den seneste valgkamp omhandlede diskussionen de samme erhverv som mange gange før: Fiskeriet, turismen og råstofferne. Fiskeri og råstoffer er gammeldags industrier, som har været med til at udvikle verden gennem de foregående århundreder. Kan Grønland virkelig ikke drage nytte af, at vi snart træder ind i 2015? Kan vi ikke forestille os udvikling baseret på andre industrier end hvad resten af verden har gennemgået for 100 år siden?

Den største forhindring for Grønlands udvikling er, at der ikke er plads til nye ideer. Gode initiativer og nytænkning bliver kvalt i politiske uenigheder og et hårdt presset administrativt system.

Medierne er fulde af historier om kaos i grønlandsk politik, inkompetente ledere og en splittet befolkning med mangel på realitetssans. Det kan måske være svært for udefrakommende at forstå, hvorfor folk overhovedet har lyst til at kæmpe for Grønland. Alligevel er der mange, der kæmper for Grønland. Kæmper for selvstændighed, kæmper for at forbedre børns vilkår ([MIO.gi](#)), kæmper for et sundere politisk system [Transparency Greenland](#) eller kæmper for deres erhverv, hvad enten det er fiskeriet, turismen, råstofferne eller deres nye lokale tøjmærke eller is-butik.

Grønlænderne vil meget gerne Grønland.

Der mangler ikke gode ideer og initiativer i Grønland, men mange ideer får aldrig muligheden for at være til gavn for samfundet. Arktisk landbrug, grønlandsk bioteknologi og fremtidens eksportsektorer lader vente på sig i skufferne.

Derfor er det mit håb for denne og kommende regeringer i Grønland, at man vil lære at samarbejde bedre omkring de eksisterende erhverv, så der hurtigst muligt kan blive frigivet administrative ressourcer til at se på de mange gode ideer, folk går rundt med. Ideer, som alt for ofte må lægges i skuffen efter forgæves kampe med et ineffektivt administrativt system.

Personligt synes jeg, at Grønlands ungdom indeholder et ekstraordinært potentiale for samfundsudviklingen. Stemningen blandt de unge i Grønland er noget helt særligt. Det er muligt, vi rejser ud i verden, og i mange tilfælde også bliver ude, men det er en helt særlig samlende faktor for grønlandske unge, at man vil Grønland. Hvad enten det er indirekte gennem arbejde med Grønlands- og Arktis-relaterede emner fra udlandet, eller om det er ved at være med til at skabe nye strømninger, ideer og erhverv i Grønland. Heldigvis er ikke hele dette potentiale uudnyttet. Der er masser af unge entreprenører i Grønland, som styrer deres egne virksomheder inden for kreative såvel som tekniske fag. Fra den uforholdsvis lille pulje af unge i Grønland bliver der skabt Magasiner ([ANU UNA](#)), Apps ([Reply App](#)), Trends ([Eskiman](#)), fed grafik ([Jaakoor Graphics](#)), skøn satire ([Max4Tassa](#)), fantastisk musik ([Small Time Giants](#)) og mange andre projekter og virksomheder, som er skabt og styret af unge grønlandere.